

Jag vill, jag vill jag vill!

Nej, jag vill inte att det ska vara vinter. Jag vill hellre ligga på rygg i gräset, höra humlesurr och känna gulmåredoften i näsborrarna. Jag vill få slumra in en stund och vakna av att darrgräset kittlar min kind. Jag vill höra svischandet av välslipade liar bland ögontröst mandelblom och gentianor.

Nej, jag vill inte behöva stå i min vardagsskog och dumstirra efter den där kullen med taggsvamparna jag tittat till varenda svamputflykt jag kan minnas – den strax innan högen där grangrätickan dök upp i höstas. Jag längtar stenarna där barn jag lekt – och vill kunna hälsa på dem igen. Pilutta dig skogsbruket!

Nej, jag vill inte att det ska vara så mörkt. Jag vill tassa barfota ut i gräset, få morgondagg mellan tårna och se dropparna i spindelnäten glittra i morgonsolen. Jag vill höra lommen ropa nerifrån sjön samtidigt som göken gal från skogen i väster.

Men å andra sidan – jag trivs rätt så bra med att sitta framför brasan med fötterna i raggsockor och dricka te och äta morotskaka. Jag tycker det är rätt trevligt att få tid att läsa de där böckerna som samlat sig i högar, som Kerstin Ljungqvists tjocka bok "Nyttans växter" med noteringar om växternas användning i människans tjänst.

Jag längtar efter att få vakna en lördagsmorgon då solen skiner i nysnön, ge mig ut i vinterskogen och höra snön knarra under skidorna. Jag vill hälsa på hemma hos haren och kanske kanske skulle man kunna korsa ett utterspår?

Jag hoppas kunna ta mig i kragen och rapportera mina fynd i floras rike så att Inge kan göra de fantasiska utbredningskartorna på webben (www.dalafloren.se) ännu mer fantastiska. Jag ser fram emot att bevista sällskapet bildvisningar från exotiska öar som Azorerna och Galapagos.

Vill du göra mig sällskap?

Staffan