

Carl Gustaf Färje 1917-1976

var en av detta landskaps största och namnkunnigaste botanister. Då han vid endast 58 års ålder lämnade Dala-jorden, hade han nått en ryktbarhet långt bortom Älvdalens gränsrösen. För älvdalingarna är han väl ännu mest känd som den store hembygdsvännen och spelmannen, som forskade i övre Dalarnas låtskatt och spelte på kohorn på midsommarfesterna. För resten av landet och landskapet har han gått till hävderna som urbilden av den dalske sockenbotanisten, i det att han författade först och främst "Flora Elfdalensis" 1958, och däri vid sidan om de fylliga artförteckningarna konsekvent brukade lokala växtnamn; ett uttryck för hans hembygdskärlek likaväl som respekt för de (äldre) älvdalingar, för vilka boken var skriven.

Samma grundtanke återfinnes i Färjes övriga sockenfloror, med tiden fyra böcker om växtvärlden i Transtrand, Sollerö, Orsa och Stora Skedvi (som f.ö. var Färjes födelseort). Dessa äger av naturliga skäl inte "Flora Elfdalensis" tyngd, men innehåller resultaten av många somrars expeditioner och därmed mängder av primäruppgifter. Många av dessa trycktes av Almquist i tilläggen till Dalarnes Flora, men Orsa- och St. Skedvi-flororna kom under 70-talet och rymmer många pärlor.

Trots (eller tack vare?) sin icke-akademiska bakgrund förtröttades C.G. Färje aldrig i sin botaniska forskariver, utan skrev artiklar om växter och växtmiljöer i olika tidskrifter, främst Skansvakten och Sool-öen, och genomforskade bl.a. älvens dalgång före de stora fördämningarna i Trängslet på 60-talet.

Den följande artikeln om "Natur och växtvärld i Silvberg" skrev han 1974 för Silvbergs hembygdssförenings årsskrift. Den var tänkt att kompletteras med en på egna och andras iakttagelser byggd artlista, vilken dock av olika anledningar aldrig blev färdig, varför TROLLIUS nu väljer att trycka den värdefulla sockenskildringen så som den skrevs för tretton år sedan.

Härigenom läggs ytterligare bevis fram för att Carl Gustaf Färje, genom sina ihärdiga floraforskningar utgör en starkt lysande stjärna på den dalabotaniska himlen.

P.S. Ett senkommet rykte förtäljer den glada nyheten att "Flora Elfdalensis", som så länge varit slut, kommer att nytryckas till sommaren av Elfdalens hembygdssförening!