

Sexton år av tystnad, eller?

I anslutning till följande sidors litteraturoversikt vore det kanske på sin plats med en liten rekapitulation av de senaste årens floristiska aktivitet i Dalarna.

Då Almquist och Björkman 1970 publicerade tillägg nummer 2 till Dalarnes flora var detta inte bara den sista serlade redogörelsen för gjorda växtfynd i landskapet, utan också den sista sammanställningen av litteratur rörande vår flora.

Under perioden 1970-86 har ett ihärdigt inventeringsarbete bedrivits av länsstyrelsens naturvårdsenhet. Om än inventeringsrapporterna är av skiftande kvalitet, har dock genom åren många viktiga fynd publicerats som bidragit till att få betydelsefulla områden skyddade och kända.

Det floristiska arbetet ute i socknarna har som regel präglats av enstaka entusiastens forskargärning. Mer än i något annat landskap har kanske "sockenbotanisterna" i Dalarna blivit ett begrepp. Förvisso erbjuder flertalet dalasocknar också underlag för en botanists livsgärning. Vissa socknars artfattigdom uppvägs ju med något undantag av väldiga arealer!

Av organiserat floravårdsarbete under 1970-talet har väl endast "Projekt Linne" förtjänat namnet. Hösten 1973 utgick ett upprop till botaniskt intresserade i länet från Projekt Linne. Det var då a Örjan Nilsson i Uppsala och Toke Björkbäck på riksmuseet som tog initiativet till en riksomfattande insamling av aktuella uppgifter för ett stort antal sällsynta och hotade växter. Olika hotkategorier uppställdes och rapportörerna fick små fältkort, där uppgifter om lokalerna skulle fyllas i. Allteftersom projektet fortskred publicerades fakta om de viktiga arterna i SBF 1972-85, då slutrapporten kom. Denna visade att från Dalarna endast något tiotal rapporter flutit in till projektet, ytterligare några fanns samlade i en pärm på länsstyrelsen, i väntan på ett floravårdsregister. Vi dalabotanister visade alltså en mycket låg motivation för Projekt Linne! Sedan 1985, då riksmuseets Bio-datagrupp i samarbete med SBU bildade de fyra floravårdskommittéerna och gick ut med sina rapportblanketter i stor skala, tycks dock intresset för hotade växter ha ökat betydligt. En bra grogrund, hoppas vi, för vårt eget hotartprojekt.

Skogskommittén, som bildades 1979 i Dalarna av folk från SNF och GOF, har i sitt arbete under senare år betytt mycket för floravårdsarbetet i skogen. Detta nyckel tack vare de fina böckerna om floravård i skogsbruket, som uppenbart har gjort stora delar av skogsnäringens folk uppmärksamma på såväl skogens högre som lägre flora.

