

## Ett trettioårsminne från Säterdalen

Roland Moberg, Uppsala

Året var 1969. Jag tjänstgjorde som assistent vid Institutionen för systematisk botanik där John Axel Nannfeldt var professor. Vi var inte många som hade bil vid institutionen på den tiden men jag hade lyckan att äga en Amazon Combi. Det var väl en av orsakerna till att Nannfeldt frågade mig om jag kunde tänka mig att göra en exkursion till Dalarna. Gunnar Lohammar kände nämligen till en lokal för *Viola selkirkii*, skuggviol, och tydligen hade varken Nannfeldt eller Nils Hylander sett växten. På den tiden var *Viola selkirkii* inte känd från många lokaler i Sverige.

Det var i slutet av maj och vi gav oss av tidigt en förmiddag mot Dalarna. Först stannade vi till vid sjön Silvköparen vid Sala för att se *Salix triandra*, som blommade fint. Väl framme i Säterdalen stannade vi i Ugglebo och medan jag parkerade bilen försvann Lohammar snabbt ner i ravinen. Nannfeldt syntes i den branta sluttningen men Hylander gick längs vägkanten i lågskor och kostym. Det var en ganska lustig syn, som gav en inblick i hur dessa storheter exkurerade.

Vi letade länge innan Lohammar tillkännagav att han hade hittat åtminstone några blad, som måste vara det vi sökte. Arten skulle ju kunna kännas igen på bladen. Alla tog sig till Lohammar, utom Hylander, som tydligen väntade på att vi skulle hitta blommande exemplar. Vi letade länge, men troligen var vi för sent ute och vi hittade heller inte många fler blad, så uppenbart var violen sällsynt. Hylander fick i alla fall konstatera att vi funnit rätt art.

På vägen hem stannade vi på Folkärna kyrkogård för att besöka botanikprofessorn Oskar Juels grav och även Karlfeldts grav. När vi gick runt bland träden frågade Hylander om en del lavar och det visade sig att han i sin ungdom börjat intressera sig för lavarna men att sedan kärlväxterna tog över.

Väl hemma i Uppsala kunde jag konstatera att även om vi inte sett så mycket nytt så blev resan till Säterdalen med tre av svensk botaniks stora giganter ett oförglömligt minne för en ung och ganska oerfaren botanist.

