

## Lyckat odlingsförsök på slåtterfibbla

Maria Jons, Falun

Sommaren 1996 arbetade jag med uppföljning av ängs- och hagmarksinventeringen i Gävleborgs län. I augusti besökte jag därför en lokal söder om Los i Hälsingland. Vid den lilla byn Kvarnbergstorp fanns en träd- och buskbärande hagmark, som vid inventeringen 1988 fortfarande brukades som betesmark. Vid mitt besök var marken dock obrukad och hade så varit ett antal år. Trots det fann jag rikligt med slåtterfibbla. Dessa hade precis blommat över och flertalet hade alldeles "mogna" maskrosliknande fröbollar. Jag samlade in ett antal frön och tog hem. Jag tänkte att om de kanske försvinner på den här platsen på g a ohävd, så ska i alla fall jag göra ett försök att få dem att leva vidare i min trädgård. Väl hemma stoppade jag dem i frysen över vintern.

På våren (1997) tog jag fram fröna igen och sådde dem inomhus under plastlock. Cirka 10 st frön grodde och växte upp till mindre plantor. Dessa planterade jag ut på vår tomt, när det inte längre fanns någon risk för frost. Trots det var det några som strök med, kanske av andra orsaker än frost. Platsen var i kanten mellan en gräsmatta och en torrbacke som hyste blåbär- och lingonris och en del gräs. Innan jag planterade dem grävde jag undan annan växtlighet så att de fick små jordblottor att växa på. Det visade sig senare att där även växte rikligt med örnbräken, vilka jag hela sommaren fick springa och hålla efter så att de inte skulle skugga hela området.

Under sommaren växte några plantor till sig riktigt bra medan andra tynade bort och dog. Ett exemplar blev riktigt fint och dess bladrosett blev stor och fin. Ingen av dem blommade dock under sommaren 1997.

Nästa vår, 1998, gick jag med spänd förväntan och kikade på de övervintrade bladrosetterna för att se om de kom igång igen. Jo, då tre stycken hade klarat vintern, bland annat det stora, fina exemplaret. Från den växte det tidigt upp en stor blomstjälk som det senare på sommaren blommade ca 8-10 blommor på. Gissa om jag var stolt! När blommorna hade blommat över tog jag återigen frön och la dem i frysen. Så nu till våren får jag börja om mitt experiment. Det stora exemplaret dog, men man vet ju aldrig om det spontant kommer upp nya plantor på tomten, från spridda frön eller från rotutskott.



Bild förf.