

Till minne av Ragnar Morander

Gunnar Wistrand

Ragnar Morander kom till Falun 1949 som lektor vid dåvarande folkskoleseminariet (nuv. lärarhögskolan) och hade vid sin avgång tjänstgjort i 23 år. Det är sålunda många årgångar av lärarkandidater som har honom att tacka för sin biologiska utbildning. Men Ragnar var inte bara lärare, utan också botanisk forskare

Under sina studier i Uppsala hade han förmånen att bland sina lärare få räkna Rutger Semander, en av de stora inom svensk växtbiologi och växtgeografi. Tidigt kom Ragnar att intressera sig för de öar som nybildats i Hjälmarens vid sänkningarna av vattenståndet. Han skrev rapporter i detta ämne och jag förmodar att de låg till grund för hans licentiatavhandling. Han bevarade länge intresset för sina öar och för bara några år sedan gav han ut en stencilerad rapport, innehållande nya aspekter på öarnas flora.

Under sina faluår skrev Morander flera mindre uppsatser i botaniska ämnen, i allmänhet publicerade i SBT. Han intresserade sig också för svampar, inte så mycket kanske för stora matsvampar som för allehanda mindre arter, ofta av besvärliga grupper. Under sina resor samlade han ett stort material som han skickade till specialister för bestämning. Därigenom lärde han sig så mycket, att han själv blev en utmärkt svampkännare. Han publicerade också ett par uppsatser med mykologiskt innehåll; en från Salatrakten, en annan från fr.a. Falun med omnejd.

Under det sista årtiondet, då vi båda var pensionärer, hade jag glädjen att få samarbeta med Ragnar i ett par botaniska projekt. Vi exkurrerade också tillsammans, särskilt i Bjursås i samband med vår undersökning av Smälingsberget och Ljustjärnängarna, som publicerades som en rapport 1987. Vi gav också tillsammans ut "Material till Dalarnas flora" (i SBT), där vi själva dock stod för endast en mindre del av primärmaterialen.

Ragnar Morander bevarade ända till sin bortgång en sällsynt kroppslig och själslig vitalitet. Vi, hans botanistvänner i Dalarna, saknar honom mycket.